

Leden van de Wageningse Golfclub

De jeugd heeft de toekomst. We kennen allen dit gezegde maar de vraag is: kennen we ook de toekomst? Wat verwachten we van die toekomst?



De economische toekomst ziet er rooskleurig uit. Iedereen gaat erop vooruit met gemiddeld 55 cent per maand. Burgers die niet weten wat ze met al dat geld moeten doen, wordt aangeraden het ruimhartig over de balk te gooien waar onze gepensioneerden het bij elkaar kunnen grabbelen. Zij belanden anders onder de armoedegrens nu de pensioenen met zeker 20 cent gekort worden. Het wordt dan wel erg moeilijk het leven waardig te voltooien.

De toekomst van de democratie in ons land ziet er heel slecht uit.

Op 26 juli van het jaar 1581 tekenden de Staten-Generaal de Acte van Verlatinghe waarin ze verklaarden niet meer aan de Spaanse vorst te gehoorzamen. Helaas is er langzaam maar zeker toch een nieuwe dictator aan de macht gekomen in ons land, namelijk de dictator van de data.

Wij denken wel dat we zelf bepalen wat we doen, maar dat is allang niet meer zo, het internet bepaalt wat we doen. Heb je ooit bij voorbeeld een paar schoenen gekocht on line, dan word je maandenlang achtervolgd door aanbiedingen van schoenen. En – omdat je die en die schoenen hebt gekocht – zul je ook wel belangstelling hebben voor dat jasje of voor die bril, die krant of voor die vakantie. Zo redeneert het internet, internet kent je.

Zo zullen we in de toekomst ook de scorekaarten gaan invullen. Je moet dan een paar vragen beantwoorden en dan komt je score eruit.

Dat gaat zo: vraag: hoeveel slagen heb je gemaakt? Vijf? En heb je een andere keer wel eens vier slagen gemaakt? Ja? En zou je eigenlijk niet liever drie slagen maken? Ja? Schrijf dan op: drie. Want internet kent jou beter dan jij jezelf kent.

Dat hele spelletje golf zal trouwens binnenkort iets belachelijks worden nu drones of robots de ballen kunnen oppakken en in het daartoe bedoelde gaatje kunnen deponeren.

Wat heeft het dan nog voor zin je in te spannen op de driving range, lessen te nemen, warming-up-oefeningen te doen, wedstrijden te organiseren? Je hoeft alleen maar op afstand die drone of robot te besturen, je kunt er zelfs voor thuisblijven en dat komt goed uit - Nederland moet immers van het gras af.

De jeugd heeft de toekomst en in de toekomst zullen we geen kleren meer hoeven te dragen want we laten een thermostaat in ons lichaam implanteren waardoor we vanzelf opwarmen of afkoelen.

De kledingvoorschriften van de NGF kunnen dus vervallen. Maar de minister van gezondheid komt met een waarschuwing: zolang de haartjes van de eikenprocessierups hier rondzweven, is het aan te bevelen toch het gehele lichaam te bedekken.

Voor de ouderen is dat waarschijnlijk een opluchting; zij zullen zich niet zo comfortabel voelen met hun blubberende buiken en afzakkende billen, met hun knokige knieën en hun onsmakelijke spataderen.

Voor wie zich wat schaamt, is er nóg een goed bericht: het verbod op gezichtsbedekking zal worden opgeheven, zodat men toch onherkenbaar is. In het kader van de privacywet is dat zelfs een vereiste.

Toch is dit een onomkeerbaar proces – er zullen een paar generaties overheen gaan en dan lopen we allemaal naakt, wat voor de jeugd helemaal niet erg is. En weer een paar generaties verder zijn we allemaal bruin, wat de discriminatie eindelijk de wereld uit helpt. We krijgen dan bovendien een behaard lijf en we gaan weer op handen en voeten lopen. Dat zal een geweldige bezuiniging opleveren voor de gezondheidszorg. Immers - sinds de mens rechtop is gaan lopen, zijn de nieuwe kunstheupen en kunstknieën niet om aan te slepen.

Door die thermostaat in ons lichaam zal ook het klimaat zienderogen verbeteren - de mens is dan zelf energieneutraal. Als we dan ook weer leren elkaar te eten in plaats van planten en dieren, zijn daarmee tegelijk voedselvraagstuk en overbevolking opgelost.

Helaas zal het nog wel een paar generaties duren voor het zover is. Ook jongetjes van 11 jaar zullen dit waarschijnlijk niet meer meemaken. Toch lijkt het erop dat deze omgekeerde evolutie al een aanvang heeft genomen nu zelfs koningen baardgroei laten zien. Maar ook in deze gemeenschap lopen enkele exemplaren rond die bewijzen waar we naartoe gaan en wie onze voorouders waren.

Voorlopig echter moeten we vooral rekening houden met een steeds verder gaande inbreuk op onze privacy. Waar we ook gaan of staan of slaan, google zal ons volgen van Wageningen tot Turkije, van Timboektoe tot Verweggistan. Het is daarom aan te bevelen uw scorekaart zelf in te vullen en dat niet door uw medespeler te laten doen, zodat u kunt opschrijven wat u maar wilt.

Privacy is het belangrijkste waar wij naar moeten blijven streven.

Het ministerie van Onderwijs stelt dan ook voor ons volkslied in die geest van andere woorden te voorzien en eist dat leerlingen naast hun stoel staande, met de hand op het hart, dit elke morgen uit het hoofd zingen, terwijl onze vaderlandse driekleur vrolijk wappert op het schoolplein.

Uit dit nieuwe Wilhelmus wil ik u alvast enkele coupletten laten horen:

Wilhelmus van Nassauwen,
men kent mijn DigiD.
Dit kan mij zo benauwen,
niets is er nog privé.
Hoe kan ik onzichtbaar blijven
op web en GSM?
De tirannie verdrijven
van phishing en van spam?

Mijn schild ende betrouwen
zijt gij, o firewall.
Op u zo wil ik bouwen,
niet op acces for all.
Laat mij toch vrijuit leven
met privacybehoud.
O, wil mij ruimte geven.
Verlos mij uit de cloud.

Of zijn wij makke schapen,
is 't onze eigen schuld?
Hebben wij zitten slapen
met dom en suf geduld?
Word wakker, kameraden!
Zet I-pads, I-phones uit!
Of gooi ze vastberaden
desnoods de ramen uit!

Leden van de Wageningse Golfclub. Op u rust de zware taak ieders privacy te behoeden en uw scorekaarten stiekem en ongezien van onjuiste scores te voorzien. Ik wens u daarbij de zegen van Googlemaps en van alle cookies ter land, ter zee en in de cloud.

